



ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

Aimé VEKEMAN

echtgenoot van Mevrouw

Hirmina DE BODT

geboren te Godveerdegem, 31 januari 1907 en
er overleden, 3 januari 1969, gezalfd met de
H. Olie.

Heer, hoe hard het ook valt, wij danken U dat Gij ons echtgenoot en vader de kracht hebt geschonken zijn langdurige kwaal met moed en voorbeeldig geduld te dragen. Wij allen zullen nu offeren en bidden opdat Gij zijn ziel opneemt in Uw Rijk.

Aimé was een mens die in verbinding bleef met God door zijn geregeld gebed, - in verbinding met de mensen, die hij graag opzocht en graag zag komen : hij had veel vrienden. Hij was ook in-goed voor vrouw en kinderen, en streefde steeds naar overeenkomst.

Dierbare echtgenote, beste kinderen, kleinkinderen en familie, vaartwel, denkt dikwijls aan mij en zorgt vooral voor mijn zielerust door gebed en offer.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De families VEKEMAN,
DE BODT,
DE COSTER en
VAN ELSEWEGHE,

danken U voor Uw kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Druk. V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem