

Alle schoon dat d'aard kan geven
Blijkt een pad dat tot U voert
En alleen is loven leven
Als het tot de dood ontroert (Boutens)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw Anna-Maria VEKEMAN

echtgenote

van de Heer **ACHIEL VERBEURT**

*geboren te Zottegem, de 19 mei 1901 en
er plots maar niet onvoorbereid tot de
Heer geroepen zondagmorgen 4 augustus
1963, gesterkt door het sacrament der
zieken.*

Zondagmorgen... Het klokje van de parochiekerk roept de gelovigen samen rond het altaar van de Heer om het hoogheilig offer te vieren, de ontmoeting met God.

Vandaag kwaamt Gijzelf naar mij toe, niet om naar uw huis te gaan op onze parochie, maar om mijn plaats te gaan vervoegen die gij voor mij bestemd had in uw eeuwige hemelse woning.

Deze eenvoudige en opgewekte moeder, steeds vol levensmoed was bereid, zelf onverwacht de Heer te ontmoeten en met Hem de vreugde van de hemel binnen te gaan. Voor ons uw echtgenoot en uw kinderen, is dit onverwachts heengaan een diep leed. Nu gij niet meer onder ons zijt begrijpen wij maar al te goed hoe wij allen van U hielden en... Gij van ons.

Dierbare echtgenoot, enkele maanden terug hebben wij ons huis verlaten om hier bij ons dochter te komen inwonen. Wij waren oprecht gelukkig en tevreden en hoopten, zoals ieder mens dat zou doen, nog enkele jaren samen te zijn. De Heer riep mij tot Zich, dat zijn heilige wil geschiede !

- Heb dank, mijn dierbaar kind, voor uw goede zorgen. - Niet alleen de gaven van moed en blijheid die ik van God ontving, hebben mij in mijn ziekte rechtgehouden, maar uw liefdevolle en kinderlijke toewijding. God zal het U lonen.

Dierbare kinderen, uw droefheid is groot maar blijft steeds geloven in de zekerheid dat wij elkaar zullen weerzien om voor altijd bij elkander te blijven. Draagt zorg voor uw vader en weest goed voor elkander, want alleen echte offervaardige dienstbaarheid maakt een familie, maakt het leven schoon en gelukkig. God zegene en beware U allen. *Hart van Jezus, bron van eeuwige troost, ontferm U onzer.*

†

Uw deelneming in ons verlies was ons een grote troost en Uw gebed een kostbare hulp voor onze dierbare overledene.

Daarvoor danken U innig en oprecht :

*De familie VEKEMAN,
De familie VERBEURT
De familie PLEHIER
De familie COOLENS.*

Druk. SCHAUTTEET Zottegem