

Heer, in uwe handen beveel ik mijnen geest.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Mijnheer Cyrille VEKEMAN

echtgenoot van

Mevrouw Marie-Lucie MINNER

geboren te Godveerdegem, den 26 December 1874,
en godvruchtig overleden te Ukkel (St Elisabethgast-
huis), den 10 Januari 1943,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is het
einde van zijn arbeid en het begin van een beter
leven.

Hij was rechtzinnig en vreedzaam, ieverig en
goedhartig; daarom werd hij van allen geacht en
bemind.

Uw heilige wil geschiede o Heer! onderworpen
aan uw raadsbesluiten vragen wij u barmhartigheid
voor hem omdat hij ons alle goed heeft gedaan.

Mijn liefste kleinkinderen die ik zoo hartelijk heb
bemind, blijf braaf, gedenkt steeds uw groot-
vader. Hij bidt voor u bij Onze Lieve Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Donderdag 14 Januari 1943, te 10 uur.

Drukkerij Em. Tiebout te Dilbeek.

Mevrouw Cyrille VEKEMAN, geboren Marie-Lucie
MINNER;

Mijnheer en Mevrouw Georges VEKEMAN-DE VOS
en hun kinderen André en Marcelle;

Mijnheer en Mevr. August VEKEMAN-MINNER
en hun kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Leo VEKEMAN-STEVENSON
en hun kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Albert VEKEMAN-DE
NECKER en hun kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Evarist VEKEMAN-VIEREN-
DEEL, hun kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Remi VANVAERENBERG-
VEKEMAN en hun kinderen;

De familiën VEKEMAN, MINNER en VAN DER
VEECKEN

hebben de eer U te danken voor de betoonde
blijken van deelneming in hunnen rouw.