



Vroom aandenken aan

EERWAARDE HEER

LEO VEKEMAN

geboren te Erwetegem op 24 oktober 1885 en overleden in 't Bisschoppelijk kasteel te Belsele op 4 maart 1968. Hij ontving de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Priester gewijd op 19 december 1914, was achtereenvolgens : Leraar aan het H. Maagdcollege te Dendermonde, Onderpastoor te Appelterre, te Meerdonk, te Mere en te Lebbecke. Pastoor te Sint Martens-Lierde en te Velzeke-Ruddershove.

Nam ontslag op 8 maart 1963.

Als aan de dode takken van de bomen, nieuwe botten kunnen ontspringen.

Als in de laatste vrieslucht reeds een nieuwe lente ritselt....

Hoe zou dan het LEVEN zelf zijn intrede niet kunnen doen in het ontzielde lichaam van deze priester die de Schepper van het leven zo trouw en van nabij heeft gediend.

Immers, er is geen dood die koud genoeg is om de warmte te verdrijven uit dit hart dat goedheid heeft betoond, uitermate.

Er is geen dood zo ijzig, dat zij zijn innig en

voortdurend gebed tot God kan doen verstommen tot eeuwig zwijgen.

Er is geen dood zo vernietigend, dat zij het gelaat van de Heer in deze priester kan afbreken. Z'n leven lang wilde hij Jezus' trekken in zich dragen.

M'n dierbare parochianen van weleer, ik dank u dat gij mij uw priester liet zijn, dat gij mij niet hebt gerust gelaten, maar dat gij mij voor u hebt opgeest om "samen" naar God te gaan.

Dierbare familieleden, confraters en vrienden, sterven is niets; wat er achter komt, is alles !

Goede zusters van de hh. Engelen, ik dank u voor al uw zorgen.



De families : VEKEMAN en
BAUWENS

DANKEN.

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem