



IN DE VREDE VAN DE HEER
WERD HEDEN OPGENOMEN

MEVROUW

Marie-Madeleine Zoë VEKEMAN

Weduwe van

de Heer Remy VAN DER HEYDEN

geboren te Velzeke-Ruddershove op 14 juni 1892
en overleden te Zottegem in de Kliniek Dr. Gof-
faerts op 28 november 1975, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van
verscheidene godvruchtige genootschappen.

Verwondert U niet hierover :
er zal een uur komen
waarop allen die in de graven zijn
zijn stem zullen horen.
Dan zullen zij die het goede deden
er uit te voorschijn komen
tot de opstanding te leven.

Evangelie van St. Jan.



Albert VAN DER HEYDEN,
Alfons en Anais VAN DER HEYDEN-VAN GANSBEKE,
kinderen en kleinkinderen,
Willy en Margriet SADONES-VAN DER HEYDEN,
Gerard en Alice VAN DER HEYDEN-VAN DAMME
en kinderen,
Eugeen en Julienne VAN STEENBERGE-VAN DER HEYDEN,
zoon en verloofde,
De families VEKEMAN, VAN DER HEYDEN, DE CUYPER
en DE CROO,

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem