

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

AMEN.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MELANIE VEKEMAN

echtgenoot van Mijnheer

OMER DE COUVREUR

geboren te St. Maria Oudenhove,

den 12 Juni 1880 en er godvruchtig overleden,

den 2 Januari 1945, voorzien

van de HH. Sakramenten der stervenden.

Deze vrouw was een oprechte en goede christene: godvruchtig en kloekmoedig stond zij vast in haar geloof en kweekt steeds voorbeeldig haar christelijke plichten.

Zij was ook een goede moeder: werkzaam en spaarzaam heeft zij haar huis met zorgvuldigheid bestuurd, in het hart harer kinderen het zaad der deugd gez. aid en haar brood niet in ledigheid gegeten. Hoe ledig het huis waar zulk een moeder verdwijnt.

Onderwerpen wij ons ootmoedig aan de schikkingen des Heeren, hoe streng ze ook mogen zijn, want Hij is oneindig wijs en vol goedheid voor ons.

Welbeminde Echtgenoot, dierbare Kinderen en Kleinkinderen, onvoorziens moet ik U vaarwel zeggen; noch gij noch ik dachten dat het uur der dood voor mij zoo rap zou komen. Doch de naam des Heeren zij gezegend, Ik verlaat U, maar niet voor altijd. Bij God zal ik over U blijven waken.

Dierbare kinderen, blijft vader altijd beminnen en eeren, Gedenkt mij in uwe gebeden. Tot weerziens dan in den Hemel.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

R. I. P.

Vandendriessche De Vleeschauer Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mijnheer Omer DE COUVREUR, zijne kinderen en
kleinkinderen;

De Familiën VEKEMAN en DE COUVREUR.