



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

RACHEL VEKEMAN

echtgenote van de Heer
ALBERT VAN CAUWENBERGE

geboren te Godveerdegem op 20 april 1910
en godvruchtig in familiekring overleden
te St.-Maria-Lierde op 13 februari 1997,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Zou Rachel gelukkig zijn met de lof die men haar toezwaait? Iedereen zegt van haar: "Goed, heel goed. Een ideale echtgenote voor Albert. Een moeder van een mens". Zij was. Zij deed. Zij overleeft. Haar kinderen zeggen dat hun moeder hen bedorven heeft: zo gastvrij, zo goed, op alle manieren en methoden. Ze zei: "Blij dat jij er bent. Neem een stoel. Neem en voel je thuis". Moeder van gastvrijheid. Albert zegt: "Niet anders dan haar ouderdom. Om een andere reden moest zij niet gaan, voorgoed. De jaren, niets dan de jaren. Zalig eenmaal dood te zijn. Het kon niet blijven duren na al die jaren. Wij zijn zestig jaar getrouwd".

Rachel werd de laatste maanden ziek. Zieker dan ziek, maar zonder pijn. Geïsoleerd. Ze was het houvast kwijt. Zij doolde rond in haar gedachten. Zij droomde van het verleden. Albert gaf haar alles wat zij vroeg: een druppel water, een beetje eten, nabijheid. Man en vrouw hebben elkaar lief in goede en kwade dagen. Liefde is dapper. Liefde is sterker dan de dood. Liefde is

eeuwig. Hier zag je man en vrouw die heel goed denken voor mekaar en elkaar nabij zijn tot aan de grenzen van de dood. De grens over de dood moet iedereen alleen gaan. Rachel ging alleen, maar thuis. Mooier kon ze niet. Kinderen en kleinkinderen wuifden 'vaarwel en tot ziens' langs deze moeilijke overgang.

Zestig jaar op Kakebeke. Zestig jaar getrouwd. Twee zonen en twee dochters. De boerderij. Zoveel zomers en winters volgeleefd. Het siert haar zeer. Rachel is een buitengewoon mens omwille van dit zeer gewone: een leven van medemenselijkheid, van zorg voor dier en natuur. Leven op Kakebeke is het bestaan op een unieke plek op aarde. Kakebeke heeft het uitzicht op oneindig. Het leven van Rachel is een lied van dank 'om broeder zon en zuster maan, om broeder wind en zuster water, om broeder vuur en zuster aarde, om de mensen om je heen en om je eigen menszijn dat jij jezelf bent en geen ander'.

De families VEKEMAN, VAN CAUWENBERGE, VEKEMAN en DE VROEDE,

danken U oprecht voor uw bliken van
christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. Jo Denijs, Zottegem - Tel. 09/360 12 52