



Heden riep de Heer tot Zich :
de ziel van zijn trouwe dienaars :

**Rachel, Marie, Mathilde
VEKEMAN**

echtgenote van André VAN LANCKER.

geboren te Erwetegem op 14 mei 1917, en
godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Gof-
faerts te Zottegem op 29 september 1972.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Zieken.

André Van Lancker, haar echtgenoot,
Willy en Romana Tirez-Van Lancker,
Paul en Christiane Van Lancker-Beers,
Albert Van Lancker,
Wilfried en Rita Van Lancker-De Temmerman
Guido Van Lancker,
Jan Van Lancker en verloofde,
Marieken Van Lancker en verloofde,
Luc Van Lancker, haar kinderen,
Marc en Guy Tirez,
Alex en Vera Van Lancker,
haar kleinkinderen,
De families Vekeman, Van Lancker, Maes
en Pelsemaker,

**danken U voor de bliken van deel-
neming.**

Heer, Onze God,
Gij hebt ons aangespoord en gevraagd :
« Kinderen, eerbiedig uw ouders in de Heer,
want dit is een schone en edele plicht. »

Nu moeder is heengegaan
stem Gij Heer, ons dankbaar
voor de gaven van Uw goedheid
in de persoon van onze moeder,
Zij heeft gewerkt
soms in moeilijke omstandigheden.

Al wat wij voor haar deden
was voor ons eenvoudig plicht.
Leer ons haar nagedachtenis eren
zoals zijzelf het bewust heeft gedaan
door een eerlijke en kristelijke
levenswandel.

Breng ons doorheen de droefheid
tot een dankbaar gebed
om moeder die nu van ons heenging
naar het volle leven.

Moge zij, door Uw grenzeloze
barmhartigheid,
opgenomen worden in Uw vrede
samen met haar vader die haar
enkele weken geleden voorafging
in de verwachting van het Heil :
Onze Heer Jezus Kristus.

Amen.

De Beiaard.