

« De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen
noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen ». (G.G.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Roger VEKEMAN

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 26 juli 1930 en godvruchtig overleden in
het Universitair Ziekenhuis te Gent
op 15 september 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De Heer en Mevrouw
Albert VAN HELLEPUTTE-REGAERT,
en kinderen
danken U.

« Heden ik, morgen gij ».

Dit is de vermaning die elke overledene ons
toeroept. Wij zijn allen op weg vanaf onze
geboorte : het eindpunt van onze levensweg
is voor ons allen hetzelfde. Wij hebben hier
geen blijvende woonstede, wel in de eeuwig-
heid.

Beste vrienden en kennissen, met wie ik lief
en leed heb gedeeld, wilt mij door een op-
recht gebed vergelden, als ik u iets goed
heb gedaan.

Beste dank aan Albert en Rachel en aan de
verpleegsters van het U.Z.

Heer, wees mij genadig.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn. Brakel