

Wie in Mij geloof, ook al is hij gestorven  
zal leven. (Evang. St.-Jan)



**WEES INDACHTIG IN UW GEBEDEN  
DE ZIEL VAN MEVROUW**

**Simonne VEKEMAN**

echtgenote van de Heer  
**LEON DIERICKX,**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 25 augustus  
1937 en godvruchtig overleden te Gent op  
25 maart 1975,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Heer, ik moest U als voorbeeld nemen, dat  
heb ik gedaan!

Ik moest een dienaar zijn, ik heb gediend!

Ik moest spontaan zijn en oprecht, ik hield  
van waarachtigheid!

Ik moest mijn kruis opnemen, ik heb het  
gedragen!

Ik moest geloven en bidden, mijn geloof was  
diep!

Ik moest beminnen en vertrouwen, mijn lief-  
de was oprecht!

« Consummatum est ». « Heer, het is vol-  
bracht ». Het waren uw laatste woorden aan  
het kruis, het zijn ook de mijne. Ik heb als  
een christen trachten te leven. Dit leven is  
nu ten einde maar dan een einde als het  
slaan van twaalf uur op oudejaarsavond. Het  
is ook een nieuw begin, de eeuwige zalig-  
heid, want wat gezaaid wordt in vergankelijk-  
heid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat ge-  
zaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst  
in heerlijkheid en kracht. Een natuurlijk li-  
chaam wordt gezaaid, een geestlijk lichaam  
verrijst... Het natuurlijke gaat vooraf, daarna  
komt het geestelijke, het Eeuwige.

Echtgenoot, gedenk dit! Dood is leven, le-  
ven is dood. Uw leed is het bewijs van onze  
liefde. Aan onze samenhorigheid komt nu een  
einde. Dank u! Bij jou was ik thuis, bij jou  
kon ik dromen en mijmeren, praten en zin-  
gen, uitgelaten doen maar ook stil zijn vol  
zalige vrede. Wij waren voor elkaar een  
steun. Je schonk mij het moederschap en ik  
droomde reeds over de toekomst van mijn  
kinderen. Twee grote zonen die als voorbeeld  
van schoon-menselijkheid mochten dienen. He-  
laas! Ik kan hen niet verder begeleiden. Ik  
bid echter de Heer dat ik van hieruit de  
zware taak van Vader-Moeder zijn, welke nu  
op je schouders rust, mag helpen dragen.  
Wees gerust. Ik blijf bij jou, ik ben bij  
jou, je wanhoop zal wijken en plaats moeten  
ruimen voor een ijzeren wil. Uw kinderen  
eisen dit.

Filip, Rudy. Het laatste beeld van jullie  
was mooi. Je lachte de wereld toe omdat  
je toen enkel de « heerlijke wereld » kende.  
Blijft kijken naar schoonheid en liefde, die  
altijd te vinden is naast vele droevige din-  
gen. Dan zal je de vreugde bewaren en het  
echte geluk vinden. Uw vader heeft jullie

nodig. Helpt hem waar en wanneer jullie kunnen. Ik zal toekijken. Ik ben er echter zeker van dat jullie mij niet zullen ontgoochelen.

Vader, je leerde mij als een goed mens te leven. Je was voor mij het grote voorbeeld. Dank zij jou beleefde ik in het leven veel vreugde. Ik ben nu als een gelukkig kind bij moeder. Wij zijn je voor alles wat je ons schonk zeer erkentelijk en bidden dat na deze droevige gebeurtenissen de zon terug in je leven mag schijnen.

Zuster, broer, familieleden en vrienden, ik weet dat ik op jullie mag rekenen. Mijn kinderen verloren een zorgzame moeder, juist toen ze die nodig hadden. Mijn man verloor zijn vrouw op het moment dat we alles hadden bereikt, wat we ooit hadden verlangd. Een gezellige haard, twee fijne kinderen. Zijn doel was bereikt, nu kon hij echt ten volle gaan genieten van het leven. Het heeft niet mogen zijn. Probeer mij te vervangen. Mij vergeten zullen ze niet doen maar laat het mooie beeld dat ze van mij in hun hart dragen niet verdringen door ellende en eenzaamheid. Helpt hen, troost hen, wees voor hen lief en zacht zodat het leven voor hen terug rozig wordt. Laat hen terug lachen en genieten, zij verdienen het.

Ook reken ik op uw gebed en zeg U tot weerziens bij de Heer.

De families DIERICKX, VEKEMAN,  
DE SNOECK, COOLENS,

**BEDANKEN.**

---

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oud

beuselincq  
belgium

RU 3



Mijn ziel verwacht  
van U verlossing Heer!