

Geloofd zij Jezus-Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Stephanie VEKEMAN

Weduwe van Mijnheer Henri VAN DEN BERGHE
geboren te St-Maria-Oudenhove, den 17 Maart
1872 en er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 22 Juli 1951, versterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.
Zij was lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisië.

De dood is goed omdat zij het gelukkig erf-
deel is voor deze die, nadat zij op de woelige
zee van het leven heen en weer geslingerd zijn
geweest, den zaligen oever bereiken en de rust.

(H. Ambrosius)

De verdiensten dergenen die voor de opvoe-
ding hunner kinderen zullen gezorgd hebben,
zullen groot zijn bij den Heer. (H. Hieronymus)

Mijne lieve kinderen, ik sla, zoals de H.
Schriftuur zegt, den weg onzer vaders in. Reeds
heeft de Heer mij uitgenodigd en ik verlang
naar den hemel te gaan. Doch u, de welbemin-
den mijns harten, u vermaan ik, dat mijn moeite,
die ik gedaan heb om u ijverig te maken in den
dienst van God, niet verijdeld worde.

(H. Antonius)

Prijzen wij onophoudelijk met hart en mond,
Maria de Moeder van God, opdat zij ons geleide
naar de eeuwige vreugden.

**Mijne dierbare kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten**, ik dank u voor uw genegen-
heid en trouwe aanhankelijkheid, een ding
vraag ik nog : blijft mijne ziel indachtig in uw
gebeden en in het H. Misoffer.

(12 jaar aflaat)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

(300 dagen aflaat)

DE FAMILIEN VEKEMAN, VAN DEN BERGHE, VAN DAMME
EN ROOS DANKEN UED. VOOR DE BLIJKEN VAN SYMPATHIE HUN
BETOOND, BIJ HET OVERLIJDEN VAN

Mevrouw

STEPHANIE VEKEMAN