

*Zalig de mens die de kwellingen van het leven
verduuldig verdraagt, want na de beproevingen zal
hij de kroon des levens ontvangen. Jac. 1 12*



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALMA VELGHE

echtgenote van

ADELSON CORDIER

*geboren te Everbeek op 7 September 1878, en er
godvruchtig overleden op 29 December 1951.
voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden.*

*De goedheid van haar hart en de aantrekkelijk-
heid van haar inborst, maakte haar een voorbeel-
dige echtgenote en een tedere moeder; ook wordt
ze diep betreurd, en echtgenoot en kinderen zijn
over haar afsterven ontroostbaar. H. Ambr*

*De hemel is mij geopend; ik bid voor u, die over
mijn verlies treurt; al ben ik van u gescheiden, ik
heb u niet verlaten. H. Ambr.*

*Wij hebben rondgezien en geen hulpmiddelen
gevonden. Wij zochten en niemand kon ons helpen.
Wij hebben U, o Heer, verlenging harer dagen
gepraagd en Ge hebt ze verlengd in de eeuwigheid.
Eccl. 51 - Ps 20*

*Vaar, wel, beminde echtgenoot, allertiefste kinde-
ren en kleinkinderen, gij allen die ik oprecht bemind
heb. Dank voor uw verkleefdheid en toegenegen-
heid. Vergeet me niet in uw gebeden.*

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)



De Families Velghe ;

Cordier ;

Roos ;

Vincart ;

zeer gevoelig voor de bliken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U

Drukk. Piel'aert, Geraardsbergen