

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontbonden worden.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

GEORGES VELGHE

Echtgenoot van Mevrouw

Augusta Suy

*Geboren te Gavere, den 31
December 1877, en aldaar
schielijk overleden
den 24 Januari 1945, voorzien
van de H. H. Sacramenten der
Stervenden.*

Zalig is hij die altijd het uur van zijn dood voor oogen heeft en die zich alle dagen bereidt om wel te sterven.

Van zijne kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed bewandelde hij den weg zijner geboden. Vrij van alle geveinsdheid en onrecht vreesde hij God en verwijderde hij zich van het kwaad. Hij was een goede echtgenoot, een teedere en zorgvuldige vader, alleen bekommerd om het geluk der zijnen.

Gedenk, o Heer, dat ik in waarheid en gerechtigheid voor U heb gewandeld en dat ik altijd betracht heb wat goed en aangenaam was in uw oogen.

Teergeliefde Echtgenoot, Duurbare Kinderen en Familieleden, al te zwaar is de onvoorziene slag die U treft. Wij leefden samen zoo gelukkig.

Hoe gaarne zou ik nog vele jaren met U lief en leed gedeeld hebben; maar de Heer heeft het anders gewild. Bedroeft U niet gelijk dezen die geen hoop hebben; richt uw oogen ten Hemel, God zal U helpen en troosten; bij hem zullen wij elkander in vreugde wervinden.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Gavere, druk. C. De Vuyst. Téléf. 184. Rouwkapellen

Mevrouw Georges VELGHE, geboren Augusta, Maria SUY;

Heer en Mevrouw Joseph DIERICKX VISSCHERS-VELGHE en kinderen
Marie - Thérèse en Johan;

Heer en Mevrouw Georges PENNINGCK - VELGHE;

De Familiën VELGHE, SUY, DE SURGELOOSE en D' HOLLANDER,

bedanken U voor de deelneming en gebeden.