

In vrede zal ik slapen en rust genieten; want
Gij o Heer, hebt mij in deze hoop bevestigd.
(Ps. 4.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
Marie, Virginie VELGHE

weduwe van Mijnheer
Arthur VERSCHUEREN

geboren te Zingem, de 19 Mei 1869 en aldaar
godvruchtig overleden de 18 September 1950, ver-
sterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze vastberaden vrouw, lijk bewust van
haar gevaarlijke ziekte-toestand, heeft maan-
den lang haar dood reeds voor ogen, en zij
heeft er zich opvallend kalm en godsdienstig
op voorbereid.

Zij morde noch kloeg in hare ziekte; zij was
vol zorg voor de last en de rust van anderen
rond haar ziekbed; zij vond haar troost en
haar genoeg in een betrouwvol kruisteken,
of in een sprekende blik op het kruis.

Gelukkig die zo weet te lijden en te sterven
met Christus, om ook met Hem verheerlijkt
te worden.

Voor iedereen, maar vooral voor hare kin-
deren, was zij goed en godsdienstig, een
voorbeeld door woord en daad.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
nu eerst vader ben ook ik u nu voorgedaan...
Blijft ons beiden gedenken in uwe gebeden.
Lang zal onze scheiding weeral niet duren.
Van harte dank ik u voor uwe genegenheid
en liefde vooral omdat gij mij zo trouw en
zorgzaam verpleegd hebt. Tot wederziens in
de Hemel!

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.
(300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Heer en Mevrouw Hippolyte VERSCHUEREN-VERSCHUEREN;
Heer Omer VERSCHUEREN;
Heer en Mevrouw Simon DE TEMMERMAN-VERSCHUEREN;
Heer en Mevrouw Charles VERSCHUEREN-HOSKENS;

hare kinderen.

Heer en Mevrouw Denis VERSCHUEREN-VERMEULEN;
Heer Etienne VERSCHUEREN;
Mejuffer Marie-Louise VERSCHUEREN;
Heer André VERSCHUEREN;

hare kleinkinderen.

De families VERSCHUEREN, VINDEVOGEL, VELGHE en CAMPHYN,

bedanken UEd. van harte voor de christelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Dr. Hollaert.