

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten en hopen.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEJUFFER

Marie, Elisa VENNEMAN,

**dochter van wijlen Mijnheer Joannes-Baptiste en
van wijlen Mevrouw Marie, Octavie GENTIER,**

geboren te Merelbeke, op 20 februari 1890
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
op 6 mei 1968,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God ; hun dood is niet een ophouden van bestaan, maar de overgang tot de hemel, de verlossing van de arbeid tot een eeuwigdurende rust.

Eerlijk heeft deze goede vrouw haar best gedaan om Gods heilige wil te volbrengen in trouw geloof en oprechte liefde. Met groot geduld droeg zij liiden en beproeving ; zij bewaarde steeds haar eenvoudige hartelijkheid voor iedereen.

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid, mijn toevlucht in de beproevingen, nu zijt gij de hoop mijner zaligheid.

Duurbare familieleden, en gij vooral die mij tijdens mijn ziekte met de beste zorgen hebt omringd, ik dank u voor uw genegenheid. Blijft mij gedenken in uw gebeden. Bij de Heer zien wij elkander terug.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



De Familie VENNEMAN ;
De Familie GENTIER ;

Mijnheer & Mevrouw Arthur CLAUWAERT
-DE BLOCK en kinderen,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.