

Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen het hemel-  
rijk bezitten.

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## RICHARD VENNEMAN,

zoon van wijlen Mijnheer IAN-BAPTISTE en  
van Mevrouw MARIE, OCTAVIE GENTIER,  
geboren te Oosterzele, den 30 Januari 1874 en  
aldaar godvruchtig overleden, den 8 Juni 1945.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Door zijn zachtmoedigheid had hij eenieders vriend-  
schap gewonnen. Een bitter of hard woord kwam nooit  
over zijn lippen, zelfs niet gedurende zijn jarenlange  
en pijnlijke ziekte.

Zijn geloof in Gods goedheid heeft niet gewankeld.  
Rechtzinnig kon hij met den beproefden Tobias tot  
den Almachtige zeggen: "Uw raadsbesluit kan  
niemand doorgronden. Doch, hiervan is ieder die U  
eert, overtuigd: als hij in zijn leven beproefd wordt,  
zal hij worden gekroond; als hij in kwelling mocht zijn,  
zal hij worden bevrijd.. want... na de storm geeft Gij  
rust, en na weenen en schreien weer blijdschap.

(Tobias 3, 20 w.)

Daarom heeft hij den dood niet gevreesd maar als  
een bevrijding verwelkomd. Moge de Heer zijn ziel na  
de voorbije droefheid nu de eeuwige blijdschap  
schenken.

Geliefde Broers, Zusters, Familieleden en U ook die  
als een zoon bij ons woont, ik dank U voor Uw liefde  
en trouwe zorgen. Ik ben er zeker van dat Gij voor  
mij zult blijven bidde tot wij weer bijeen zijn in  
't eeuwig leven.

Zoet-Hert van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

Mijnheer Oscar VENNEMAN;

Mejuffer Leonie VENNEMAN;

Mijnheer Raymond VENNEMAN;

Mejuffer Alice VENNEMAN;

Mijnheer Arthur CLAUWAERT;

De Familiën VENNEMAN en GENTIER,

Gevoelig aan Uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.