

Heer, geef hem de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hem.

†

In Gods vaderhanden en in uw gebeden
bevelen wij de ziel aan van
DE HEER

Emiel, Hendrik VERBANCK

weduwnaar van Mevrouw

Martha, Maria EVRAERT.

Geboren te Dikkelvenne, de 12 oktober 1900 en god-
vruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem
de 20 december 1968.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Gij hebt ons niet als engelen gemaakt
maar als mensen die leven op aarde
met haat en liefde in hun hart
in dagen van vervoering en verveling
onzelf en anderen tot last en vreugde -
zo moeten wij bestaan, een levenlang.
Zult Gij dan ook tot ons uitspreken
dat woord, dat Gij nooit tot een engel hebt gericht:

„Jij bent mijn zoon,

Ik heb je voortgebracht vandaag,

Ik zal jouw vader zijn.”

Spreek nu dit hoge woord tot deze mens

Heer God, en zeg tot Hem:

„Hier is jouw plaats,

bij Jezus Kristus, aan mijn rechterhand,
mensenzoon tot in eeuwigheid.” (Huub Oosterhuis)

Beste kinderen en familie, na maandenlange pijn ben ik
naar de Heer gegaan, van bij Hem bid ik voor U allen en
dank U oprecht voor de hulp en bijstand tijdens mijn ziek-
te. Tot weerziens bij ons aller Vader.

H. Hart van Jezus wees mijn zaligheid.

Hr. en Mevr. Robert VERBANCK-VERSTRAETEN, kinderen en
kleinkind:

Hr. en Mevr. Hubert VERBANCK-DE MEERSMAN, kinderen en
kleinkinderen:

Hr. en Mevr. Theophile VERBANCK-VAN DORPE en kinderen;
De families VERBANCK-SCHOON en EVRAERT-DE MULDER,

Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.