

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust !



BID VOOR DE ZIEL VAN
M I J N H E E R

ERNEST VERBANCK

echtgenoot van mevrouw

Marie Romanie Schoon.

geboren te Dikkelvenne, 10 mei 1877
en in de Heer ontslapen te Velzeke de
5 november 1956.

Wij staan machteloos tegen Gods Wil. Geef
Hij ons vreugde of geef Hij ons beproeving,
Hij is de Heer, Hij is Onze Vader, en wij zijn
zijn kinderen. Zijn Vaderlijke Wil weze dus
gezegend.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en een
goede vader, die van zijn kinderjaren af Gods
geboden naleefde, die zijn huisgezin met wijs-
heid en voorzichtigheid bestuurde en een leven
leidde van onverpoosd werken om de zijnen
geluk en welstand te bezorgen.

Dierbare echtgenoot, in liefde en vrede heb-
ben we samen de vreugden en smarten van ons
gezinsleven gedragen, we waren zo gelukkig
samen. Heb dank voor uw trouwe genegenheid.
Nu laat ik U alleen, heb moed, van uit Gods
hemel blijf ik naast U.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, ik dank U voor de grote liefde waarmee gij
mij hebt omringd. God zal U lonen voor alles
wat gij voor mij hebt gedaan. Vaartwel, tot
weerziens bij God. Bidt voor mij.

Zoet hart van Jesus, wees mijn zaligheid.

Uitg. J. Verlinden - Velzeke

Mevrouw Ernest VERBANCK,

Mr en Mw Emiel VERBANCK-EVERAERT, kinderen en kleinkinderen,
Mr en Mw Urbain GILLIS-VERBANCK, kinderen en kleinkinderen,
Mr en Mw Sylvain VERBANCK-GILLIS, kinderen en kleinkinderen,
Mr en Mw Gentiel VAN AUDENHOVE-VERBANCK, kinderen en kleinkind,
Mr en Mw Jérôme DE BEIR-VERBANCK, kinderen en kleinkinderen,
Mr en Mw Joseph DE WIT-VERBANCK,
Mr en Mw René VERBANCK-DE MULDER en kinderen,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.