

De blaren vallen, vallen als van verre,  
als stierven er hierboven rozengarden.  
Ze vallen met ontkenkende gebaren.  
En in de nachten valt de zware aarde,  
diep in de eenzaamheid, uit alle sterren.  
(Rilke)



Aandenken aan  
mevrouw

**MARTHA VERBANCK**

weduwe van de heer

**GENTIL VAN AUDENHOVE**

geboren te Velzeke, 18 november 1908  
en in de Heer ontslapen te Lemberge,

17 oktober 1988,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

René en Agnes De Clercq-Van Audenhove,  
kinderen en kleinkinderen,

André en Marie-José Van Audenhove-Van Caenegem,  
kinderen en kleinkinderen,

Daniël en Nelly Codde-Van Audenhove ( wed. André  
Piens ) en kinderen,

Romain en Rachel Lippevelde-Van Audenhove  
en kind,

Jozef en Yvette De Ridder-Van Audenhove  
en kinderen,

De families Verbanck-Schoon en  
Van Audenhove-De Mesure

denken U voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

De verzen die bovenaan geschreven staan, schetsen  
het einde, de stervende natuur, als in de herfst moe  
de blaren valen, en ons herinneren aan eigen  
sterven, want ook de mens beleeft eens zijn herfst.

We kunnen heimwee hebben naar wat verloren ging  
en als een mens sterft, dan is het mensenhart  
gekwetst en vol pijn, want wij voelen gemis en  
weten dat iets voorbij is, iets diep menselijk, dat  
vezels van genegenheid en vriendschap gebroken  
zijn, losgescheurd, onherstelbaar.

Wij hebben onze diepe herinneringen, want moeder  
was er bij ons, voor ons, een van ons, en in ieders  
hart weegt een stilte, en we zwijgen, omdat we  
weten dat elk hart bezwaard is in het verlies.

We kennen uw handen, want handen kunnen teder  
zijn, en reiken naar elkaar, we kennen uw blik en  
uw glimlach. En als het sterven stillekens kwam,  
elke dag iets meer, heel lang, en wij de getuigen,  
dan wisten wij dat gij ons ontglipte, weg van ons,  
naar een ander land, naar een nieuwe geborgenheid,  
waar ons geborgen zijn alleen maar een taal en  
teken van was. Moeder, gij gaat naar Hem die nooit  
een mens verlaat, nooit een kind opgeeft, een God  
die de hoogste en grootste Vader is.

Zoals de dichter Rilke het verder zegt,  
in vast geloof, in zekerheid :

Wij vallen allemaal. Een hand wordt oud  
en valt. En ook de andere. Alle. Alle.  
En toch bestaat er Een die al dat vallen  
oneindig teder in Zijn handen houdt.

---

Begrafenisonderneming V.D.K.  
Geert De Groote, Opstalstraat 38, Velzeke  
091 / 60 92 27 - 60 92 86