

"Ik ga terug naar mijn Vader, om U een plaats te bereiden".



VROOM AANDENKEN
AAN HET LEVEN VAN DE HEER
ROBERT VERBANCK,
echtgenoot van Mevrouw
ZULMA LENSSENS,

geboren te Oosterzele, op 1 januari 1911
en naar zijn Schepper teruggekeerd te Oosterzele,
op 24 februari 1973,
gesterkt door het ziekensakrament.



"Wij weten, dat wanneer onze aardse woontent is neergehaald, wij een woonplaats ontvangen van God ; een woonplaats niet met handen opgeslagen, maar een eeuwige in de Hemel' (Kor. 5, 1) Dit is de kern van hoop en vertrouwen die in ons geloof verscholen zit.

Met de kerk bidden wij voor onze overledene :
Betoon Heer, uw barmhartigheid aan uw dienaar die Gij tot U geroepen hebt, wil hem opnemen in uw eeuwige rust. Mag het lijden, dat hem niet gespaard bleef en al het goede dat hij deed en de last die hij gedragen heeft hem nu strekken tot loon in het hemels leven dat voor hem nu een aanvang neemt.

Goede echtgenoot, kinderen en familie, dank voor de liefde en genegenheid die wij samen mochten beleven. U allen gelukkig te zien was mijn innigste wens, vergeet vader niet en help mekaar. Door uw gebed en Eucharistieviering blijven wij verenigd in afwachting van het grote Geluk bij onze Schepper.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56 19

Mevrouw Robert VERBANCK, geboren Zulma LENSSENS ;
De Heer en Mevrouw Daniël DE SCHAMPHELAERE-VERBANCK
en kinderen ;
Mejuffrouw Nicole VERBANCK ;

De Familie VERBANCK ;
De Familie LENSSENS ;
De Familie DE NEVE ;
De Familie VAN DURPE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.