

Laat de kleinen tot mij komen.

HERINNERING AAN

Sandra VERBANCK

dochtertje van

Jozef en Denise VERBANCK-OPDECAM

Geboren te Zottegem op 10 maart 1973, en
overleden op Kerstdag 1984 in het M.P.I.
H. Hart te Bachte Maria Leerne.

Sandra,
je bent niet dood
de Heer heeft je geroepen
bij hem te wonen in zijn glanzend huis.
Je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid.
God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.
We stellen ons vele vragen, Sandra,
omtrent je leven dat voor ons onbegrijpelijk
was. Je hebt in je korte bestaan, naar men-
senmaat gemeten, zoveel moeten missen.
Maar misschien is dat het mysterie
van je «bij ons zijn», dat om jou niemand
heeft gehaat, maar dat om jou zoveel mensen
hebben liefgehad en hebben samengewerkt.

Met dank
aan allen die ons hun deelneming
hebben betuigd.
Aan het personeel en de Zusters van het
M.P.I. H. Hart die Sandra zo liefdevol
hebben omringd.

Jozef en Denise Verbanck-Opdecam
en kinderen Cindy en Christof.

Rouwcentrum R. Brossé-Valcke, Heusden.