

God gaf ze ons, God ontnam ze ons, Zijn naam
zij gezegend. Job.

†

IN VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
MEVROUW
CAMILLA VERBEECK

Echtgenoot van Mijnheer

Camiel De Schutter

geboren te Erpe den 23 April 1916 en godvruchtig
overleden te Aalst den 21 Mei 1944.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Gelukkige stonde wanneer Jezus ons oproept uit de
tranen tot de vreugde des geestes. Navolging X.

De dood is niets anders dan een slaap, eene reis
van 't slechtere naar het betere. Nu is ze daar aange-
land waar geen schipbreuk, geen benauwdheid geen
kwellling of stoornis meer te vreezen is; zij is overge-
gaan tot de stad van den Levenden God, tot het
hemelsche Paradijs. Joa. Chrys.

Deze vrouw was onze bewondering waardig, en
hare nagedachtenis verdiend geroemd te worden;
haar vertrouwen op God gaf haar immer kracht.

II Mach. VII.

Vaartwel teergeliefden echtgenoot, beminde ouders,
broeders, zusters, familieleden en vrienden, stort
over mij geen nuttelooze tranen, slechts smeeek ik u
mij te willen gedenken in uwe gebeden.

Allerzoetste Jezus, wees voor mij geen Rechter maar
Zaligmaker. (50 d. afl.)

Mere, drukkerij Sterck & Coppens.

Mijnheer Camiel De Schutter,
Mijnheer Domien Verbeeck, weduwnaar van Mevrouw Jeannette
De Brucker en echtgenoot van Prudence Van den Steen,
Mijnheer en Mevrouw Michel Schepens-Verbeeck,
Mijnheer en Mevrouw Remi De Schutter-Van Impe,
Mijnheer en Mevrouw Jules Schouppe-De Schutter en kind Lydia,
Mijnheer Richard De Schutter,
De familieën Verbeeck, De Schutter en Van Impe,

BEDANKEN.