

Spreek verder met mij
Ik ben enkel in de eeuwigheid gestapt.
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. (Ste-Thérèse)

Vrome herinnering aan
Souvenons-nous de

Zuster LIBERTA - Sœur LIBERTA

Anna VERBEIREN

Ze zag het daglicht op 23.04.1914 en keerde naar de glorie van de Hemelse Vader terug op 05.08.2000, de vooravond van de gedaanteverandering van Jezus. Ze vond troost in de kracht van de Heilige Kerk.

Elle est née le 23 avril 1914 et est retournée vers le Père le 5 août 2000, à la veille de la transfiguration du Seigneur. Elle est munie des St-Sacrements de la Sainte Eglise.

Zuster Liberta : Een gelukkige vrouw. Als ze ons vertelde over de grappige feiten uit haar rijk leven, dan lachte zij altijd het eerst...

Een engageerde verpleegassistente, rijk aan ervaring, met een ongekend en onberekend geduld. Een liefdevolle moeder voor haar babytjes en peuters die ze verzorgde.

De wereld is armer geworden omdat een ingoed mens is heengegaan.

Een biddende en steeds bezige religieuze heeft onze zustergemeenschap verlaten.

Er bestaat geen enkele taal die haar totale gave aan de Heer verwoorden kan.

Dank u, zuster Liberta voor uw noeste arbeid, voor uw liefdevolle ogen met een scherp gezicht steeds op uw lieve

kindjes; voor uw luisterend oor, vooral gedurende uw korte nachten.

Voor alles en zoveel dat u deed voor uw kindjes, meestal uit gebroken gezinnen. Honderden kinderen zijn pas arm aan liefde geworden als ze uw genegenheid misten en terugkeerden naar een wereld van techniek, van egoïsme, van verlatenheid en armoe. Alcohol en drugs waren geen onbekende woorden voor u, maar pijnlijke hardheid.

Uw laatste woorden zijn een hymne van dank geworden : Voor uw medezusters van Rocourt die steeds om u bekommerd waren: Voor de zustergemeenschap van Welle waar u altijd welkom waart. : Voor de congregatie die dank zij u een voorspreekster rijker is.

We mogen zeker uw overleden zuster en familie niet vergeten. U omringde hen met een grote bezorgdheid. Het vroegtijdig afscheid van uw lieve neef was een pijnlijke ervaring voor u. Met hem bent u zijn kruisweg gegaan.

Ook uw zustergemeenschap in Rocourt dankt u voor uw stille aanwezigheid en gebed.

De Liefde en de Vrede zijn met U.

Voor uw gebed
en uw blijken van medeleven
danken wij U oprecht

De Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius van Deftinge
De zustergemeenschap van Rocourt
De families VERBEIREN-HAELTERMAN.

Mon Père je m'abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu'Il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
Je Te remercie.
Je suis prêt à tout,
J'accepte tout,
Pourvu que ta volonté se fasse en moi.
En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre.
Mon Dieu,
Je remets mon âme entre tes mains,
Parce que je T'aime,
Et que ce m'est un besoin d'amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains
Sans mesure,
Avec une infinie confiance.
Car tu es mon Père.

Prière de Charles de Foucauld.

*De tout cœur, merci pour les prières,
les marques de sympathie, le dernier hommage
que vous avez bien voulu rendre à notre Sœur Liberta.
Les Sœurs de la Communauté de Rocourt.*

