

BIDT VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Helena VERBEKE

Weduwe van de Heer Achiël WANNYN

geboren te Wortegem op 8 oktober 1890 en  
godvruchtig overleden te Waarmaarde op  
8 augustus 1968, gesterkt door de H. Sacra-  
menten der Zieken.

Zij was lid van alle godvruchtige genoot-  
schappen der parochie.

Erelid van de Bond van het H. Hart.

« Ik ga naar de hemel » was haar welkom-  
woord in haar laatste aardse levensdagen,  
dat was haar afscheid bij familie en vrien-  
den, dat was de bekroning van vele en rijke  
levensdagen. Zo gaf zij uiting aan hare volle  
overgave aan Gods Wil en haar grenzeloos  
betrouwen in de Voorzienigheid.

Wij danken u Hemelse Vader zo'n goede en  
zorgzame moeder te hebben gehad die ons  
in alle omstandigheden de waarde heeft ge-  
openbaard van ons kristen zijn.

In de maand waarin velen op reis gaan en  
verlof nemen is moeder ook haar grootste  
levenstocht begonnen om eeuwig verlof te ne-  
men in het hemels Jerusalem.

Dierbare kinderen en kleinkinderen voor u  
was gans mijn leven, voor u was mijn ster-  
ven. Mijn zachte ogen die uw levensbaan  
verlichten zijn uitgedoofd. Mijn hart vol kom-  
mer voor u is stilgevallen. Mijn handen die  
zoveel voor u hebben gewerkt en u zoveel  
hebben gezegend zijn stil gevallen. Thans ben  
ik bij God uw voorspreekster en zorgt dat

vrienden en kennissen in uw gedragslijn mijn  
beeltenis weervinden. Ik dank u allen om alles  
en zij in het bijzonder Bernadette om u vele  
edelmoedige en dankbare zorgen in mijn ziek-  
te. Zoals gij nu allen edelmoedig en zorg-  
zaam zijt geweest rondom mijn ziekbed, blijft  
zo allen eensgezind en liefdevol voor elkaar.  
Mijn goede zusters en familieleden, dank om  
uw steun en begrip, gij, vooral mijne zusters  
den Heer ten volle toegewijd blijft mij in-  
dachtig in uw gebeden. Gij, mijn kozijn en  
neef priester, op uw dagelijks memento reken  
ik in de heilige mis.

Aan allen die mij enig goed hebben ge-  
daan: een dankwoord en een tot weerziens  
in het Vaderhuis. Bidt voor mij en wij blijven  
in liefde verenigd.

Heer en Mevrouw

Arseen VAN MALDERGEM-WANNYN en kin-  
deren,

Albert WANNYN-DECRAENE en kinderen,

Aimé WANNYN-VAN HERZEELE en kinderen,

Antoon VANMEENEN-WANNYN en kinderen,

Jozef WANNYN-BAERT en kinderen,

Albert VERNAECKT-WANNYN en kinderen,

Avit BAERT-WANNYN en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families

VERBEKE, COOREVITS, WANNYN en  
DEKEYZER,

danken U

voor de betuigde deelname  
in de rouw.

Druk Lenco - AVELGEM