

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**MARIA - ROSALIA - LEONIA  
VERBEKE**

weduwe van de Heer

**Aloïs Martens**

geboren te Bevere-Leie de 9 september 1879 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent op 15 oktober 1966, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood is voor een kristen geen verschrikking want wie oprecht gelooft in Christus en leeft volgens dat geloof weet dat de dood de toegang is tot het onvergankelijk geluk.

Troostend is het dan ook na een volbrachte levenstaak, gesterkt door de laatste heilsmiddelen zijn ziel aan God te mogen terugschenken.

Een vlijtig leven heeft moeder gekend, vol zorg en toewijding voor haar gezin. Geen offer was haar te groot voor het welzijn van haar kinderen. Tevens was zij steeds met blij gemoed bereid dienstbaar te zijn aan de mensen uit haar omgeving. Zij vond vreugde in het goedzijn voor de anderen. Wij danken God dat Hij ons zulke goede moeder heeft gegeven.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, omdat wij veel van elkander hielden zal de scheiding thans hard vallen. Treurt echter niet. Ik ben thans met vader terug

verenigd en samen blijven wij over uw verder leven waken. Blijft gij ons ook steeds gedenken in uw gebeden.

En gij mijn liefste zusters-kloosterlingen, dank ik in 't bijzonder voor de grote genegenheid mij betoond op het einde van mijn leven. Gedenkt mij verder in uw godvruchtige gebeden.

Beste familie, vrienden en kennissen, betuigt uw vriendschap door een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De Heer en Mevrouw Richard MARTENS-COLMAN, kinderen en kleinkind ;

De Heer en Mevrouw Alfons MARTENS-GOETHALS, kinderen en kleinkinderen ;

De Heer en Mevrouw VAN WASSENHOFE-MARTENS en kinderen ;

en familie,

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.

Begravenissen Gebr. Vandenberghé, H. Hartplein,  
St.-Amandsberg - Tel. 28.13.84 - 28.23.10