

Lijden en dood zijn een erekroon van uw
leven.



ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

DE HEER

OSCAR VERBEKEN

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE MARGINET

Geboren te Heldergerm op 13 augustus 1908
en godvruchtig overleden te Sint-Antelinks op
23 juni 1972, gesterkt door al de
troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Met dezelfde eenvoud waarmede hij de rijk-
gevulde dagen van zijn leven heeft doorge-
maakt, is vader het eeuwig leven ingetreden.

Zijn leven was een voorbeeld van een rots-
vast geloof en een ongeunstelde godsvrucht.
Hij wist zich kln'd van God en zocht zijn
steun niet in eigen zwakheid maar in de
kracht van de Vader die in de hemel is. In
volle levensterkte werd hij diep beproefd om
door het lijden zich te louteren en los te
maken uit de banden van het aardse, zodat
hij kon ernaar verlangen ontbonden te worden
om eeuwig met Kristus te leven.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, mijn kroon en mijn fierheid, bewaart
mijn aandenken, helpt mij nu door uw trouwe
gebeden.

Bemide familieleden en vrienden, vaartwel
en betoont mij uw genegeheid door een vurig
gebed tot lafenis van mijn ziel.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.



Uw gebeden blijven een steun voor de over-
ledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De families :

VERBEKEN,
DE LANGHE,
MARGINET en
GOESSENS

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks