

Zalig die het Woord van God aanhoren en
het in zich bewaren.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw Elisa VERBELEN

Echtgenote van de Heer René BUELENS

voor het aarde leven geboren te Mollem, de
10 mei 1928 en naar het eeuwige overgegaan
in de kliniek van het H. Hart te Asse, de 15
maart 1967, gesterkt door de Sacramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Heer, wat 'n diepe, smartelijke wonde slaat
deze scheiding in ons hart, sneiding van een
lieve echtgenote en rusteloos-zorgende moeder.
Wij moeten niet zoeken te begrijpen of te
verklaren. Alleen ons kristelijk geloof geeft
ons de moed en de kracht om ons verdriet te
aanvaarden en dit zware kruis te dragen.

De dierbare overledene was zo goed en zo
eenvoudig van hart, innemend en bevallig in
haar omgang; een toegewijde, onberispelijke
echtgenote, een uitnemend lieve moeder; een
voorbeeldige kristen vrouw doordrongen van
diepe liefde voor haar evenmens en een rots-
vast geloof. Zij leefde in en voor haar huis-
gezin, doch niemand verzocht haar tevergeefs
om een dienst, voor iedereen had zij een goed
woord. Ze was verduuldig en zacht. Op haar
gelaat speelde altijd de stille lach van een
gouden hart, van haar minzaamheid, van haar
innige tevredenheid in God. Stevig was zij
toegerust voor de levenstrijd en toen de be-
proeving aan de deur klopte, stond zij gereed,

gewapend met taai wilskracht en een volledige
overgave aan de goddelijke voorzienigheid.

Gedurende haar zo pijnlijke ziekte kwam
geen klacht over haar lippen en haar jong
leven heeft zij de Heer aangeboden tot zegen
van de haren. Meesterlijk heeft zij haar levens-
taak volbracht.

Moge onze hemelse Moeder Maria, in wie zij
al haar vertrouwen stelde, haar geleiden tot
voor de troon van haar goddelijke zoon.

Beminde echtgenoot, het is hard voor U, mij
nu reeds te verliezen, maar zoek troost en
sterkte voor uw bedrukt gemoed bij O. L. Heer,
eens komt de dag dat we weer samen zijn.
Ik dank U voor uw liefde en zorgen.

Teergeliefd kind Louisa, houd steeds veel van
vader en wees voor hem 'n blijvende steun.
Van in de hemel zal ik voor U zorgen.

Dierbare familie en allen die mij genegen
waren blijft mij indachtig en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

De familiën VERBELEN,
BUELENS,
COCKAERT
en VERCAMMEN,

diep getroffen door de bliken van
deelneming in hun rouw en de ver-
zekering van uw gebed danken U
van harte.

.....
Begravenissen L. GILLET.