

„ Zalig de doden, die sterven in de Heer : dat zij rusten van hun zwoegen, want hun werken volgen hen.”
Openbaring 14.13.

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan

de Heer Albert VERBEURGT

geboren te Nederename op 10 september 1900 en in de Heer ontslapen in het A.Z. te Gent op 1 januari 1982, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Terwijl heel de wereld in feestvreugde was om het nieuwe jaar dat begon, is Albert zachtjes en bijna onopgemerkt uit deze wereld heengegaan om 'n nieuwe tijd te beginnen. Wij wensen aan elkaar een zalig en gelukkig jaar, maar aan de dierbare overledene wensen we en we bidden er voor, 'n zalige en gelukkige eeuwigheid. Hij heeft van God de grote genade gekregen lang te mogen leven en die weldaad heeft hij dankbaar aanvaard. Hij heeft zijn dagen niet in ledigheid doorgebracht.

In hem vond de Heer ook een man van geloof. Zolang hij kon zagen we hem iedere week in de H. mis en als lid van de Kerkraad stond hij steeds ten dienste van de kerk.

Dierbare familieleden, vrienden en geburen,
veel dank voor uw genegenheid en oprechte

vriendschap die zoveel zon bracht in mijn leven
Dank aan allen die op een of andere manier goed voor mij zijn geweest. Ik vraag de Heer dat Hij ons weer moge samenbrengen in zijn vaderhuis, waar al het oude voorbij is en Hij weer alles nieuw maakt in zonnig geluk.

Allen die mij genegen zijt, gedenkt mij in uw gebeden.

Heer Jezus, wees hem barmhartig en schenk hem de eeuwige rust.

De families VERBEURGT en DE WEERDT.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op zaterdag 16 januari 1982, te 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft