



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Angèle VERBEURGT

weduwe van De Heer Jerome VAN LOVEN

geboren te Munkzwalm op 25 januari 1908

en overleden in Home 't Neerhof te Elst

op 6 december 1996,

gesterkt door het sakrament

van de ziekenzalving.

De families :

VERBEURGT - VAN LOVEN

SCHIETTECATTÉ - DE VOS

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op vrijdag 27 december 1996 om

18.30 uur in de dekenale St.-Pieterskerk te Brakel.

Het was moeilijk en het deed pijn jou zo te moeten zien aftakelen vier jaar lang. Want jij was een sterke, mooie, fiere vrouw die haar met hart en ziel inzette voor haar kinderen en kleinkinderen.

Je had het steeds goed met ons voor en wou ons altijd voor het kwade beschermen.

Natuurlijk zoals in ieder gezin hebben we ook onze ruzies, onze tegenslagen en ons verdriet gekend. Maar zoals je zelf altijd zei: ieder huisje heeft zijn kruisje, het ene weegt een beetje meer dan het andere. Jouw geloof in God was groot en daarom weet ik zeker dat je nu gelukkig zal zijn en opgelucht dat je uit je lijden verlost bent.

Mémé, ik ben je zo dankbaar voor alles wat je voor me deed, je hebt me grootgebracht, ik was nog een baby toen jij je over mij ontfermde. Voor mij was je mijn mama, een mama die ik nooit vergeten zal en die ik steeds zal blijven liefhebben zelfs nu d'er niet meer bent.

Mijn kinderen heb je spijtig genoeg niet gekend, het zijn drie schatten die ik opvoed zoals jij mij hebt opgevoed met een sterk geloof en vertrouwen in God en op een liefdevolle manier.

Moeder, we zullen je missen en je nooit vergeten.