

God is de Herder  
Die waakt over mij!

†

In kristelijk vertrouwen  
op een weerzien bij de Heer  
gedenken wij  
de Heer

## JULES, HENRI VERBEURGT

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-MAGDELEINE BOUSARD

geboren te St. Blasius-Boekel op 4 januari 1895  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 14 oktober 1975, voorzien van de  
HH. Sakramenten van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Vandaag plukte de Heer een schone vrucht,  
die rijp werd in stille en verborgen eenvoud.

Een mensenleven duurt zeventig jaar of tachtig  
als we krachtig zijn. Leer ons daarom  
onze dagen waarderen en zo te komen tot  
wijsheid van hart. (Psalm 90)

Vandaag nemen we afscheid van een man die  
deze weg bewandeld heeft. Dankbaar gedenken  
wij zijn rustige goedheid, zijn trouw tot in het  
kleine, zijn eerlijkheid en overtuigd gelovig leven  
in woord en daad.

Heer, laat hem nu binnentreden in het Licht  
waarin Gij woont.

Geef dat dit rijkgevulde leven mag openbloeien  
in de vrede en de vreugde van Uw blijvende  
nabijheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u  
oprecht voor de liefdevolle genegenheid en milde  
toewijding en zorg, waarmede gij mij blijvend  
hebt omringd. Gij waart mijn vreugde en mijn steun  
en niet het minst toen moeder ons ontvallen was.

Beste familieleden, goede vrienden, van harte  
dank voor elke blijk van sympathie en aandacht.  
Bewaar mij in uw liefde, vooral in het gebed.

Lieve Vrouwe van de Rozenkrans,  
in U blijf ik vertrouwen.

Heer en Mevrouw  
Gilbert WAEGEBAERT-VERBEURGT,

Heer en Mevrouw  
Raphaël VERBEURGT-VAN HEES,

Heer en Mevrouw  
Daniël VERBEURGT-COPPENS,

Heer en Mevrouw  
Albert JANSSENS-VERBEURGT,

Jongeheer Marc WAEGEBAERT,  
Juffrouw Martine VERBEURGT,  
Juffrouw Ann JANSSENS,

De families VERBEURGT, BOUSARD,  
VAN HUFFEL, VAN MALDERGHEM,

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming in hun rouw.