

In het Kruis ligt de voltooiing der heiligheid.
(Nav. 2, 12)

† VROOM AANDENKEN AAN †

Mevrouw

Maria Fidesta VERBEURGT

echtgenote van Mijnheer

Henri DRIEGELINCK

geboren te Schorisse, op 1 december 1875, godvruchtig overleden te Elst, op 28 september 1956, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar in een beter veranderd. Prof. def. Volbracht is thans voor deze achtbare overledene het zware lijdensoffer. Met volle overgave aan Gods heilige wil, had zij het aanvaard; omdat zij overtuigd was, dat zij, die met Christus lijden, met Hem zullen zegepralen.

Zij was de brave huisvrouw, waarvan de H. Schrift getuigt: « Het hart van haar man verliet zich op haar... zij gaf nauwkeurig acht op al wat omging in haar huis en het brood der ledigheid heet zij niet geëten. Lib. prov. 31.

Opgevoed in oprechte godsvrucht en geleid door een diep geloof en een groot vertrouwen op God, heeft zij in alles de wil van de hemelse Vader betracht. Zij was goedhartig en dienstvaardig, medelijdend en milddadig, maar vooral bezorgd en vrijgevig voor de luister van Gods huis, overvloedig zal haar beloning zijn, want de verdiensten van haar goede werken draagt zij mee naar d'eeuwigheid.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, mijn heengaan heeft u bedroefd, maar aanvaardt, zoals ik, in geloof en vertrouwen Gods wil. Ik blijf over u waken en voor u bidden. Hebt dank voor uw genegenheid en zorgen, waarmee gij mijn krank lichaam zo lange tijd hebt omringd. Onthoudt mijn wijze raadgevingen en goede voorbeelden maar weest vooral mijn ziel indachtig in uw gebeden en goede werken.

Beste vrienden, ook naar u gaat mijn bijzondere en oprechte dank. Dat de Heer uw dienstvaardigheid belone. Vaartwel en tot weerziens in het hemels Vaderland.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

300 d. afl.

Mijnheer Henri DRIEGELINCK;

Mijnheer en Mevrouw Herman DE WOLF-DRIEGELINCK;

Juffrouw Nelly DE WOLF;

Jonkheer Marc DE WOLF;

De families VERBEURGT, DRIEGELINCK, WALLEZ, VAN DEN DRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijk medevoelen en danken U.

Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.