

De Heer is verzezen, alleluia, alleluia!



BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFFROUW
NATHALIE VERBEURGT

geboren te St-Denijs-Boekel de 24 september 1891 en godvruchtig overleden in het rusthuis St Jozef te St-Maria-Horebeke, de 27 april 1976, gesterkt door de sacramenten.

Zij was lid van de Voortplanting van het geloof, de kristen bond der gepensioneerden en de confrerie van de H. Katarina te St-Blasius-Boekel.

Alhoewel de dierbare overledene nu al enkele maanden weg was uit haar dorp bleef ze met hart en ziel verknocht aan haar oude parochie waar ze zoveel gelukkige jaren had doorgebracht.

Nathaliertje, zo noemde men haar om haar opgeruimdheid, haar vriendelijkheid, haar gediensigheid, was een ingoed mens, een parel van een vrouwtje, een echte en vrome christen.

Haar broers, en andere verwanten, de geburen, de vroegere huisgenoten waar ze het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht, de kloostergemeenschap waar ze de laatste maanden verbleef, de pastoor, allen die haar kenden hielden van haar om ter meest. En zij hield van allen wederkerig.

Ze heeft nooit weelde en rijkdom gekend en toch was ze altijd gelukkig en tevreden. Ze stelde belang in alles wat haar parochie aanging en ze deed mee. Ze was een dankbaar mens aan wie velen dankbaarheid verschuldigd zijn.

Wellicht heeft O. L. Heer Die ze zo goed heeft gediend in haar leven door getrouwheid aan Hem en

door dienstbaarheid tegenover haar medemensen haar nu reeds verwelkomd: « Kom, goede en trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid » In dankbaarheid om al het goede dat ze deed willen we de dierbare overledene gedenken in onze gebeden en H. Mis.

Dierbare broers, verwanten en allen die van mij hielden, ge weet hoe ik u allen gaarne zag. Heb dank om uw genegenheid en zorgen. Moge O. L. Heer het u belonen. Ik wens u het beste toe.

Vaarwel en tot weerziens bij de verzezen Heer in het hemels vaderhuis.

H Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons

H Maria, koningin van de meimaand, bid voor ons!

De familie VERBEURGT, bedankt u voor uw rouwbeklag en gebeden.

St-Blasius-Boekel, 1 mei 1976.