

Wat vroeger, wat later,  
wij gaan allemaal ;  
die zwak zijn als 't halmpje,  
die sterk zijn als staal.

†

Tot de heerlijkheid van het Vaderhuis  
werd opgeroepen

DE HEER

## VICTOR VERBEURGT

geboren te Zegelsem, de 21 januari 1902, en in  
de Heer ontslapen in de kliniek te Zottegem, de  
31 maart 1969, voorwaardelijk bediend met de  
H.H. Sacramenten van de stervenden en de  
Apostolische Zegen.

Heel onverwacht, bij de aanvang van de twee-  
de dag van de Goede Week, kwam voor de dier-  
bare overledene de uiteindelijke intense beleving  
van het Verlossingswerk van Christus dat de Kerk  
voor ons allen op mysterieuze wijze opnieuw  
tegenwoordig wil stellen.

« Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij  
gestorven ; en alwie leeft in geloof aan Mij, zal  
in eeuwigheid niet sterven ».

Op Pasen, het feest van de Verrijzenis, heeft  
Christus de dood en de zonde overwonnen. Heel  
het christelijk leven van de dierbare overledene  
was op die waarheid gegrondvest. Betrouwvol  
zullen wij dan ook zijn verrijzenis vieren tot het  
eeuwig leven in het Vaderhuis.

Dierbare broers, zusters en familie, toen ik van  
huis wegging, kon niemand vermoeden dat het het  
afscheid was ; daarom is onze scheiding zo pijn-  
lijk. Toch weten wij dat de dood geen einde stelt  
aan onze diepe genegenheid ; genegenheid die wij  
best kunnen bestendigen door ons gebed voor  
mekaar

H. Jozef, patroon van de goede dood, en  
beschermheilige van de stervenden, bid voor ons.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen

Henri VERBEURGT-SCHIETTECATE,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen

Alfred VAN DEN BOSSCHE-VERBEURGT,

De Heer en Mevrouw

Oscar VAN CAUWENBERGHE-VERBEURGT,

kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw

Marcel GEENENS-VERBEURGT,

kinderen en kleinkind,

De Heer Gerard VERBEURGT,

zijn broeder, zusters, schoonbroeders,  
neven en nichten ;

De families VERBEURGT, SCHIETTECATE ;

DANKEN U voor de bliken van  
kristelijke deelneming in hun rouw.