

"Gedenk, o mens, dat ge van stof en as zijt en tot stof en as zult wederkeren".



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Febronie VERBEURT**

weduwe van de Heer

**Michel DE BRANDT**

geboren te Roborst op 9 april 1893 en godvruchtig overleden in de Kliniek St-Elisabeth te Zottegem op 7 maart 1976, gesterkt door de 3 H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, juist veertien dagen geleden hebben wij haar zuster Irène ten grave gedragen. Febronie en Irène bereikten de gulden leeftijd. Wij zijn U daarvoor dankbaar, Heer. Als symbool van de terugkeer naar Uw Vaderhuis, verlangde de overledene de terugkeer naar haar aardse vaderhuis, naar de grond waar ze gewonnen en geboren is, naar het dorp waar ze de lente van haar leven heeft doorgebracht. Samen zullen ze nu rusten onder de schaduw van de dorpskerk die een stuk van hun gelovig bestaan was.

Heer, het graf van de doden ontdekken wij in het hart van de levenden. Als zaden, dromend onder vorst en sneeuw, droomt ons hart van de lente.

Wij verlaten ons op deze dromen want daarin zien wij een symbool van de poort die leidt naar de eeuwigheid.

Heer, wij danken U om haar eenvoudig en moedig leven.

Het alleen-zijn na de dood van haar man heeft de avond van haar leven zwaar gemaakt.

Familie, vrienden en Floreal hebben dit alleen-zijn

zoveel mogelijk opgevangen.

Leer ons steeds voor elkaar een hulp te zijn.

Heer, laat ons de gelukkige momenten van haar leven vasthouden als een blijvende herinnering.

Leer ons eveneens onze onmacht aanvaarden, want ook dat maakt ons rijp voor U, Heer.

Jong-zijn en oud-words

heeft gelovig bekeken zin en betekenis.



De families VERBEURT, COOLENS, DE BRANDT  
en VAN LOOY,

danken U voor Uw kristelijke  
deelname en Uw vroom gebed.

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529