

Zalig is de man die beproefd wordt, omdat hij na zijn beproevingen de kroon van het leven zal ontvangen.  
(Jak. 1. 12)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**ALBERT VERBRUGGEN,**  
zoon van **Mijnheer Remi** en van  
wijlen **Mevrouw EMILIE WAEYTENS,**

geboren te Oosterzele, de 13 december 1919  
en godvruchtig overleden te Gentbrugge,  
gesticht St Jozef, de 8 augustus 1958.  
voorzien van de H. H. Sakramenten.

Wat is het aards leven toch dikwijls een bedrieglijke belofte: de rijke toekomst die ons in de jeugd toelacht, verwindt zo gauw als een droom en in de plaats daarvan brengt het werkelijk leven ons allerlei mislukking, pijn en beproeving.

Over het leven van onze jonge vriend heeft weinig zón van voorspoed geschenen, maar in zijn hart had de Schepper als een bijzondere gave zoveel goedheid gelegd dat hij zelf als een licht werd dat blijheid en geluk uitstraalde. Waar moeder voortijdig was heengegaan, werd hij vaders rechterarm die hem troost en opbeuring bezorgde. In de moeilijkste omstandigheden bleef hij moedig en opgewekt. Zijn droeve ziekte heeft hij met veel geduld tot het einde toe gedragen. Was die sterkte niet de vrucht van een deugdzaam en echt kristelijk leven? Moge de Heer zijn edele ziel spoedig opnemen in de eeuwige vreugde.

Dierbare Vader, het viel nu hard U nu te moeten verlaten, maar Gods Voorzienigheid blijft over U waken om Uw lijden eens in geluk te veranderen.

Beste Broeders en Familieleden, wij blijven in liefde verenigd, gedenkt mijn ziel in Uw gebeden en H. Mis.  
H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. (300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.58.19.

**Mijnheer Remi VERBRUGGEN :**

**Mijnheer en Mevrouw Jérôme VERBRUGGEN-VAN DER STICHELEN  
en Kinderen :**

**Mijnheer en Mevrouw Marcel VERBRUGGEN-STEURBAUT en Kinderen .**

**De Familie VERBRUGGEN :**

**De Familie WAEYTENS :**

**De Familie DE VUYST :**

**De Familie BRAECKMAN,**

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.