

Hij was zo oud en broos,  
maar droeg toch schoon zijn last  
tot God het uur verkoos  
en vroeg zijn vriend te gast...



ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**August VERBRUGGEN**

weduwnaar van

**Mevrouw Marie MUYLDERMANS.**

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 11 november 1889. Godvruchtig overleden 11 juli 1968 te Zottegem (Kliniek Dr. Goffaerts). Versterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Misschien is dit de grootste schat van ons volk : onze oude mensen. Soms lijken ze helemaal buiten het leven te staan. Zo ver van het bruisende bewegen van jeugd en modern lawaai. Maar wie hen benaderen mag in hun rust ontdekken een bron van levenswijsheid, humor en slimme vrolijkheid : het gerijpte leven.

Wie August, benaderen mocht ontdekte in hem die levenswijsheid, humor, zachtmoedigheid en geduld. Daarom danken wij U Heer voor het leven van uw dienaar August, bij wie wij iets mochten ervaren van Uw goedheid.

Ieder mens ontmoet op zijn levensweg, het kruis en het lijden, dit was ook zijn deel in het leven. Zijn lijden droeg hij op een bewonderenswaardige wijze, in stille eenvoud, met groot geduld en zonder klacht om zijn omgeving niet te hinderen. Voor dit voorbeeld danken wij Heer.

Beste kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden dank U voor de ogenblikken van geluk die wij samen mochten beleven. Speciaal wil ik U danken Simonne en Valère voor de zorgen en de genegenheid, die ik de laatste levensmaanden bij U heb mogen ondervinden. Nu ben ik samen met moeder bij de Heer en zo blijven wij verbonden met U allen.

Tot weerziens bij de Vader.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.



Voor uw vrome gebeden en troostende bliken van deelneming danken U de families. Mijnheer en Mevrouw Albert Verbruggen-

De Cubber en dochter;

Mijnheer en Mevrouw Valère De Temmerman-Verbruggen, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw André Branswijck-Verbruggen, kinderen en kleinkind;

De familiën Verbruggen, Muyldermans, De Geyter.

---

Uitg. Mevr. R. Machtelinckx - Velzeke.