

Uw ziel ruste zacht!

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CLEMENTINE VERBRUGGEN,**

weduwe van wijlen Mijnheer

**Camiel Lagaert,**

geboren te Oosterzele, de 29 Juni 1872 en aldaar  
godvruchtig overleden, de 17 Februari 1951.

versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

De beste moeder is ongetwijfeld zij, die alleen maar leeft voor de deugd en het welzijn van haar kinderen.

Beroofd van de liefde en de kracht van haar man, streed zij moedig den zwaren strijd van het leven, offerend van haar moederlijke kracht voor haar kinderen alles wat zij had, en het overige in aanhoudend gebed vragend aan den Heiland, zijn goede Lieve Moeder en St. Jozef.

Haar leven dat een toonbeeld was van godsvrucht naastenliefde en nauwkeurige plichts vervulling blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Mijn beste kinderen, hebt dank voor uwe liefde, leeft nu eensgezind onder elkaar en laat u niet ontmoedigen wanneer het leven soms hard en zwaar wordt; bidt tot Hem die mij vertroostte en ook u zal troosten.

Voedt uwe kinderen op in de vreze des Heren; degelijke en godsdienstige kinderen alleen zullen uw vreugde zijn, zooals ook gij mijn vreugde waart.

Bidt allen voor mij.

H. Jozef, patroon van de goede dood bid voor mij.

300 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169

Mijnheer en Mevrouw Richard LAGAERT-BEKAERT en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Hector MEERSMAN-LAGAERT en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Gerard LAGAERT-DE NEVE en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef LAGAERT-VAN HERPE en Kinderen ;

De Familie VERBRUGGEN ;

De Familie LAGAERT ;

De Familie SIENAERT ;

De Familie WANZELE,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.