

Heer, laat voor altijd uw glimlach stralen over
haar gelaat dat steeds vertrouwd naar U was
gekeerd.

†

Vertrouwend op de verrijzenis
ging vredevol en gelovig naar de Heer
MEJUFFROUW

Emma VERBRUGGEN

geboren te Munkzwalm op 11 september 1888 en
overleden in het Rusthuis te Zegelsem-Brakel op
13 september 1980, voorbereid en gesterkt door de
sacramenten van de kerk en de Apostolische Zegen.

Onopvallend en in alle eenvoud en stilte is
Emma van ons heengegaan. En toch was haar le-
ven rijkgevuld en zeer zinvol. Zij is oud geworden
niettegenstaande haar gekende zwakke gezondheid.
Niettemin bleef zij altijd werkzaam, helpend waar
zij nog kon en, met haar gelovig optimisme, nog
steeds de schone kanten van het leven bekijkend
en anderen bemoedigend.

De grote verdienste van haar leven ligt in haar
dienstbaarheid. Naar het woord en het voorbeeld
van de Heer wilde zij "dienaar zijn". Bijna heel
haar actief leven heeft zij in priesterdienst door-
gebracht. Daarin heeft zij de vreugde van haar
leven gevonden. Vooral te Opbrakel, bij Z.E.H.
Goedertier, was zij de stille, vriendelijke en be-
kwame huishoudster die sfeer schiep in de woning
zodat zij algemeen erkend werd als het huis waar
steeds priesters en iedereen welkom was. Beschei-
den en, gedurende bijna dertig jaar, leefde zij mee
met alles wat in dat huis, in de kloostergemeen-
schap en bij de aanverwante families omging. Pijn-
lijk was het voor haar Opbrakel te moeten verlaten,
maar toch stelde zij zich opnieuw in priesterdienst :

het was voor haar een roeping.

Na haar bedrijvig leven, mocht zij haar laatste
levensjaren doorbrengen in welverdiende rust, bij
de Zusters te Zegelsem, waar zij benevens haar
gekende dienstbaarheid, een lieflijke bezigheid
en innige troost vond in veelvuldig gebed en bij
de aanwezige Heer in de Kapel.

Dierbare Zusters, ik dank u voor de schone
stille jaren die ik bij u mocht doorbrengen en
voor de goede verzorging die ik bij u mocht ont-
vangen. De Heer moge het u vergelden.

Beste Familie en vrienden, ook u wil ik danken
voor uw genegenheid, voor uw bezoeken en voor
alles wat gij hebt bijgebracht om mijn oude dag
nog gezellig en aangenaam te maken.

Aan allen die mij genegen waart, vraag ik :
laten wij mekaar terugvinden bij de Heer en in
gebed.

Maria, allergeoedertierendste maagd, bid voor
haar en voor ons allen !

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi
SCHIETTECATE-VERBRUGGEN,
De Heer Achiel BROSE-ANNO(†), kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

danken U voor uw blijken van deelneming en
gebeden.

Begravenisonderneming R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12