



Onverwacht, maar niet onvoorbereid,
is ons voorgegaan naar het Eeuwige Leven

DE HEER

**Ferdinand Alphonse Camiel
VERBRUGGEN**

*oudstrijder van de oorlog 1940 - 1945
vereerd met verscheidene militaire eretekens
Lid van Ziekenzorg Ledeberg*

Echtgenoot van Mevrouw
Joanna Van den Berghe

geboren te Ledeberg op 17 juni 1904 en
overleden te Meppen (Duitsland) op 30 juli 1983,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Mevrouw F. Verbruggen - Van den Berghe
en familie,

*danken U van harte voor uw troostende
blijken van deelneming in de rouw.*

Mijn innige lieve echtgenoot, gij alleen weet
hoe diep het afscheid voor U, mijn hart heeft
getroffen.

Wij hebben U, ik uw lieve echtgenote, uw neef
en nicht, die u zo lief hadden, tijdens de pijn-
lijke weken die uw dood voorafgingen, vol lief-
de en genegenheid bijgestaan.

Gij voelde, mijn innig geliefde man, u versterkt
omdat gij wist dat ik ook in de moeilijkste
momenten van uw leven al uw lief en leed
deelde.

Wij bedanken u voor de tekenen van sympathie
en genegenheid die u ons hebt geschonken. Je
zag dat er voor U steeds een bloem stond te
bloeien; een glimlach, een goed woord, een
vriendelijk gebaar. Ze werden je gegeven met
een warm hart en vertelden je dat liefde de
zachtste troost is voor elke angst, voor elke
pijn, voor iedere traan.

Dank U, mijn lieve man, voor het schone leven
dat jij mij hebt geschonken. Je was een fijn
mens en zult altijd in mijn hart blijven verder-
leven.

Begravenissen Van de meirssche
Tel. 30.35.09 - 30.46.44