

« Zalig wie verlangen naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden.»

†

GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Jozef, Oscar

VERBRUGGEN

Weduwnaar van mevrouw

Maria VAN EESBEECK

Geboren te Westrem op 15 juli 1889
en godvruchtig overleden te Oosterzele
op 6 november 1984.

Gezalfd met de H. Olie en begeleid door
het gebed der H. Kerk.

Lid van de Boerengilde Westrem

Gewezen bestuurslid van O.C.M.W. Westrem

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Zalig zij die Jezus Naam belijden... het geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus was deze man echt leven. Het was hem ernst te mogen geloven in Zijn God en Vader. Dat geloof was de ziel van zijn leven, van zijn doen en laten, van zijn oordeel over zichzelf en over alwat rondom hem in onze wereld gebeurde. Dat geloof liet hem toe te bidden met hart en ziel en te weten dat God in het hart van zijn gebed aanwezig wilde zijn. Zijn geloof in die God en Vader verwekte in hem een grote eerbied en liefde voor de Zondagmis en de H. Sacramenten en de Kerk van Jezus Christus, waarin hij Gods leiding, uitnodiging en liefde levend aanwezig wist. Zijn geloof in zijn Heer en Meester was de ziel en het hart van zijn rechtvaardig, werkzaam, dienstbaar en voorbeeldig leven !

Ja, deze eenvoudige man van het harde la-beur, van veel kruisen op de levensweg en van nog groter vertrouwen, laat een zeer speciaal spoor na : geloven in God de Heer, mag geen half werk zijn, mag geen toemaatje zijn, maar draagt in zich Gods kracht om gans ons leven te doorzinderen van Gods Licht, dat uitstralen wil naar andere mensen om ook voor hen op hun levensweg «licht» te worden.

Dank U, hoogbejaarde vader, om Uw gelovige wijsheid, Uw gelovige eerlijkheid, Uw gelovige vastberadenheid om steeds wat goed en schoon is na te streven, midden Uw eigen menselijke zwakheden, waarvan Gij U in datzelfde gelovig zijn oprecht bewust wilde blijven.

Dank U, Agnes, Kinderen en alle huis- en familiegenoten om de koninklijke «oude dag» die U mij, in diezelfde geest van geloof en liefde hebt geschonken : hoe is midden ons in vervulling gegaan, wat het gebod van onze God ons zegt : «eert vader en moeder» !

Laat midden dit verdriet, ook nu ons geloof spreken ; onze God verwacht ons allemaal samen bij Hem, samen met Moeder, met al onze Dierbaren ! Hij belooft het ons : God onze Vader spreekt waarheid voor ons allen. Hij wil ons Zijn eeuwig «Allerheiligen» schenken !

Alles is volbracht : God heeft mij geroepen. U allen moge Hij begeleiden in blijde hoop en dankbare liefde.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.

De families :

**VERBRUGGEN, VAN EESBEECK,
DE GEYTER en DE ROO,
danken U voor de blijven van kristelijke
deelname in hun rouw.**

Uitg. Rydant. Koster, Oosterzele