

Voor de ware kristen is de dood niet het einde, maar de opgang naar een nieuw en beter leven.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Maria, Celina VERBRUGGEN**

**echtgenote van de Heer Emiel SPITAELS,**  
geboren te Parike op 28 maart 1891 en  
godvruchtig overleden in de St.-Francis-  
cuskliniek te Brakel op 31 juli 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een eenvoudig braaf mens. Haar geliefden kunnen God danken voor het goede dat zij in deze wereld voor hen heeft gedaan.

Haar leven was niet zonder tegenspoed. Vooral de laatste jaren heeft zij veel te lijden gehad. Haar kruisweg heeft zij gedaan samen met de Heer, haar Verlosser. Daarom kan zij, die het lijden met Hem aanvaard heeft, nu ook delen in Zijn heerlijkheid.

Voor haar is de dood nu een verlossing van alle aardse ellende.

Bemide echtgenoot, ik dank U voor wat gij de laatste jaren van mijn sukkelachtig leven voor mij gedaan hebt. Aan de Heer,

die mij tot Zich geroepen heeft, vraag ik, dat Hij U in uw ziekte moge helpen en bijstaan. Nu zijn wij van elkaar gescheiden, maar eens zien wij elkaar terug in de hemel.

Bemide kinderen en allen die mij dierbaar zijn, gedenkt mij in uw gebeden en in de H. Eucharistie. Dat is de mooiste blijk van liefde en genegenheid die gij voor mij nu nog kunt geven.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families VERBRUGGEN, SPITAELS,  
PIETERAERENS, D'HOMME,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek