

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, niet beschaamd zal ik worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Maria, Paula VERBRUGGEN

echtgenote van de Heer
Albert VAN DER STICHELEN,

geboren te Roborst op 25 september 1918 en overleden te Brakel-Elst op 11 december 1975, tijdig bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

Bij het vroegtijdig heengaan van deze moeder staat ons hart stil en buigen wij eerbiedig het hoofd voor zoveel inzet, toewijding, werkzaamheid en moedig lijden. Wij onthouden ons van alle diepe vragen en denken aan de woorden van Christus in het Evangelie volgens Lucas :

« Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

« Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.

« Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.

« Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

« Geeft en u zal gegeven worden.

« De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken ».

Deze moeder heeft zich gegeven voor haar gezin en zal ongetwijfeld in goede en ruime maat blijven voortleven in de kinderen. Nu zindert en trilt in ons hart het stil verdriet, maar eens trilt en zindert het lied der dankbare herinnering aan haar, die zich gegeven heeft voor man en kinderen en die op het gemoed een blijvende stempel slaat.

Heer, reken mij ten goede, wat ik met een goed hart voor mijn volk heb gedaan.

Beminde echtgenoot en kinderen, gij weet hoe ik voor u geleefd heb en hoe wij samen alles moedig en rustig hebben voorzien. Ik dank U voor uw wederkerige maat van barmhartigheid en goedheid, geduldig beleid en oordeel, vrijmoedigheid en dankbaarheid.

Beste familieleden en vrienden, U allen die mij om Christus wille goed deden, dank ik van harte.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families VERBRUGGEN, VAN DER STICHELEN, T'SIOBBEL, VERLINDEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel