

De manier waarop een mens uit dit leven gaat, ligt niet in zijn macht ; wel de manier waarop hij leven moet om goed te sterven.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

**MEVROUW**

## **Marie Eudoxie VERBRUGGEN**

weduwe van de Heer

**OMER DESTERCK**

geboren te Parike, op 1 april 1903 en godvruchtig overleden in de kliniek Maria Middelesares te Gent, op 14 augustus 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families VERBRUGGEN, DESTERCK  
en PIETERAERENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van deelneming en danken U.

Als gelovig mens heeft deze overleden vrouw steeds op God vertrouwd.

Blij en dankbaar heeft zij Gods gaven aanvaard ; maar zonder klagen heeft zij ook de beproevingen en het lijden verdragen.

In dienst van God en mens heeft zij haar leven vruchtbaar gemaakt.

Moge de Koningin van de hemel haar met de engelen meestronen tot bij God in de heerlijkheid om er te genieten van een welverdiende rust.

Duurbare familie, ik dank u voor wat gij in de dagen van mijn menselijke onmacht voor mij gedaan hebt ; uw genegenheid was voor mij een troost, een opbeuring.

Als teken van onze blijvende verbondenheid, hoop ik thans op uw gebed voor mijn zielerust.