

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Paul VERBRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw Sonia VAN TRAPPEN
geboren te Zottegem op 6 januari 1957 en
overleden te Zwalm op 30 mei 1981.
Gezalfd met de H. Olie.

Barmhartige God,

Wij voelen ons zo machteloos: dit kruis is
te zwaar voor onze schouders.

Wij zouden willen vragen en zoeken naar
woorden om voor elkaar een troost te zijn
maar onze woorden schieten vaak te kort.

Men zegt ons: "Alles gaat voorbij... ook het
grootste verdriet!.. Alsof daarmee alles gezegd
is over het lijden... Integendeel, de kern van
alle dingen is stil en eindeloos.

Goede Jezus,

Wij weten niet waarom en daarom komen wij
bij U die onze smart begrijpt.

Wij doen zoals Zacheus weleer en klimmen
in de boom van groot verdriet om U te zien
en te ontmoeten.

Help ons, goede Jezus, en toon ons Uw God
en Vader. Zeg ons dat Hij een God van mensen
is die U gezonden heeft om mens te zijn en
al het mensenteed te helpen dragen, die onr
nooit in de steek laat maar altijd troost en
sterkt. Dan kunnen wij weer hopen en ver-
trouwen in de toekomst; dan breekt door de
duisternis van deze nacht het licht van Uw
en onze verrijzenis door.

"Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven!..

Beste Paul,

Wij hebben jou gekend als een vriendelijk en
gedienstig man.

Achter je wuivende hand konden wij een ge-
voelig hart vermoeden dat intens met alles
meeleefde ook en vooral met het lijden.
Misschien was het daarom dat je hart te vroeg
gebroken is.

Wij kunnen je niet vergeten en blijven in
gebed met jou verenigd.

Mogen je lieve echtgenote die zo met jou
begaan was en al degenen die je dierbaar
zijn nu getroost worden en gesterkt in het
geloof dat onze God geen God van doden is
maar van levenden.

Maria, Moeder van Smarten, spreek voor ons ten
beste bij Uw Goddelijke Zoon.

Mevrouw Sonia VAN TRAPPEN, *zijn echtgenote*;
Mevrouw André VAN TRAPPEN-DE VISSCHER,

zijn schoonmoeder;
Heer en Mevrouw Willy VERBRUGGEN-VAN DEN
DRIESSCHE, *zijn broer en schoonzuster*;

Heer en Mevrouw Valère DE VISSCHER-DE
PANDELAERE, *zijn grootouders*;
Jongheeren Gunter en Peter VAN TRAPPEN,

zijn schoonbroers;
De families VERBRUGGEN-VAN DEN HAUTE en
VAN TRAPPEN-DE VISSCHER,

danken voor uw deelneming in rouw en gebed.

Drukk. Flandria, Zwalm.