



Dankbare aandenken aan

De Heer

Remi Verbruggen

echtgenoot van Mevrouw Anna Vanneste

geboren te Roborst op 5 april 1922
en overleden te Leuven op 24 juni 2001,
gesterkt door de sacramenten der zieken.



Anna VANNESTE, zijn echtgenote,

Marc en Katia

VANDEZANDE - VERBRUGGEN,

zijn kinderen,

Pol MISTIAEN en Ellen D' HOOGHE,

Charlotte MISTIAEN en Kris CAPPELLE,

zijn kleinkinderen,

De familie VERBRUGGEN - VAN HOOLANDT

De familie VANNESTE - WYLIN

*danken u voor uw gebeden
en blijken van medeleven.*

Papa, P ,

Je was een zwijgzaam en eenvoudig man. Je hield niet van veel woorden en omhaal. Toch was je leven de moeite waard.

Nu zes jaar terug na je eerste zware ingreep, was je na korte tijd terug op goede voet. Dit bleef zo, tot vier weken terug je gezondheid snel bergaf ging. Na een opname in Izegem en daarna in Leuven kwam je nog voor een korte periode terug naar huis. Toen je echter maandag terug naar Leuven moest voor je operatie, wist je echter niet dat dit je laatste reis zou worden.

Toch kun je terugkijken op een gelukkig leven samen met je vrouw Anna. Later toen je dochter Katia erbij kwam en zij op haar beurt Pol en Charlotte ter wereld bracht was je leven volmaakt. Je zag zowel je dochter als je kleinkinderen opgroeien. Je was fier op Pol en Charlotte dat zij hun studies tot een goed einde brachten en een mooie toekomst tegemoet gaan, waarbij je zeker uw steentje hebt bijgedragen. Daarom willen wij en ook je familieleden je hierbij een laatste blijk van dank geven voor alles wat je voor ons gedaan hebt. We vragen je, je vrouw en ons allen verder te blijven gedenken.

Rowleiding Ghillemyn 056 / 41 11 48 - Fax 056 / 41 16 10 - Tanghe
Hermandruk S.E.W. - 056 / 50 96 04