

Goede man, brave vader, in uw pogen,
dwars door strijd en tegenspoed,
hield gij steeds één doel vóór ogen :
aan vrouw en kroost het hoogste goed.



TOT BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Richard VERBRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw
Laura LAURIER

geboren in Roborst op 31 oktober 1920 en zacht in de Heer ontslapen in het Maria Middellares-ziekenhuis in Gent op 11 maart 1993, getroost door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Bestuurslid van N.S.B. Mater en van K.B.G. Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Richard was een zachte echtgenoot, een goede huisvader, een geliefde grootvader, een minzaam familielid, een graaggeziene gebuur, een trouwe parochiaan. Dagelijks spoorde hij naar en van zijn werk in Brussel. Hij was een vlijtige man die het hem toevertrouwde werk tot in de perfectie afmaakte. Dit deed hij uit zorg voor het welzijn van zijn gezin. In zijn pensioengerechtigde jaren droeg hij zijn steentje bij in de ijver die hem bezielde bij het opbouwen van het huis van zijn kinderen. Hij was zeker geen wekeling, want in moeilijkheden of ongesteldheid gaf hij zich niet gauw gewonnen. Als bestuurslid van de N.S.B. Mater zette hij zich in voor de goede gang van de afdeling. Hij was jarenlang de vaandeldrager op hun 11-

novemberherdenking, fakkeltocht en jaarlijkse bedevaart naar Kerselare. Ook als bestuurslid van de K.B.G. woonde hij graag de vergaderingen en kaartingen bij met zijn vrienden-gepensioneerden. Niemand kon vermoeden dat hij het slachtoffer zou worden van een ziekte die zijn krachten ondermijnde en in enkele maanden haar noodlottig werk zou verrichten. Na een lange doodstrijd nam hij in de avondschemering bewust afscheid van vrouw en kinderen om te ontwaken in de morgen van het eeuwige licht.

Dierbare echtgenote, gij waart mijn ruggesteun in het echtelijk leven. Dank u voor uw trouwe liefde. Daar alléén kan liefde wonen, daar alléén is 't leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.

Dierbare kinderen en kleinkindje Björn, gij hebt mij met ongemeten goedheid met de beste zorgen omringd. Ik zeg u dank en wens u met uw kindje verder veel geluk en zegen.

Dierbare zusters, schoonbroeders, goede geburen, familie en vrienden van de N.S.B. en van K.B.G., uw vriendschap was mij steeds een grote voldoening. Moge uw gebed mij begeleiden naar het hiernamaals.

LAURIER Laura, *zijn echtgenote* ;
Antoine en Annick VERBRUGGEN-LIPPENS en Björn,
zijn kinderen en kleinzootje ;
De families VERBRUGGEN-T'SIOBBEL en LAURIER-VAN
WETTERE

danken voor uw kristelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op woensdag 7 april te 19 uur.

Begrafenissen D'Hondt - Drukkerij Van Herzele - Oudenaarde