



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

JOZEF VERCAEMERT

zoon van

Jean en Julie Brugge

geboren te Ruien op 27 juli 1895 en godvruchtig
overleden te Beitem-Ledegegem op 21 december 1966,
bediend van de H. Gerechten en de pauselijke zegen.

Hij was lid van de godvruchtige genootschappen.

In de Advent zien wij, gelovigen, verlangend uit naar de
komst van de Heer. Wij worden mild voor onze mede-
mensen; want de Heer Jezus kan maar komen en onze
zonden vergeven, als wij ook vergevensgezind zijn voor
anderen.

Jozef is schoon gestorven. Het woord van de Heer, op
het kruis, past in zijn mond: "Vader, in Uw handen beveel
ik mijn geest."

Op het feest van St.-Tomas heeft hij de geest gegeven.
In het epistel van de h. Mis treffen ons de woorden:

"Broeders, gij zijt geen vreemdelingen en bijwoners meer,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.
Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die heel
het bouwwerk samenhoudt. In Hem, wordt ook gij mede-
opgebouwd tot een woonstede van God."

Daags vóór Kerstmis, wordt hij ten grave geleid. Laten
wij bidden met de priester, na de offerande:

"Almachtige God,"

Mogen wij, die geloven in de komst van Uw
Zoon, ook vreugdevol de gaven van het eeuwig
leven bekomen. Amen.

Dierbare Familieleden en Vrienden,

ik dank U voor Uw geduldige liefde, Uw
toewijding, Uw zorgen en Uw gebed. Gij
vooral Henri en Marta, die mij hebt opgenomen
in uw huis en die mij broederlijk hebt bijge-
staan in het uur van de dood.

God belone U, voor uw goedheid.

Blijft mij gedenken in de Heer, gij vooral mijn
neef-priester.



De familie VERCAEMERT-BRUGGE.

DANKEN U
voor de blijken
van deelneming en gebed.

Druk Jozef Bonte-Verbrugge, Beitem.

