



Dankbare herinnering aan

DE HEER

ALOIS VERCLEYEN

echtgenoot van Mevrouw
MARCELLA ROKEGEM

geboren te Delftinge op 3 februari 1920 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 23 februari
1993, voorzien van het H. Oliesel 'in extremis'

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.*

Felix Timmermans

Marcella ROKEGEM,

zijn echtgenote,

William VERCLEYEN,

Eric en Julienne VERCLEYEN-LAUWERS,

zijn kinderen,

Miguel VERCLEYEN,

Jo VERCLEYEN,

zijn kleinkinderen.

De families VERCLEYEN, ROKEGEM,

HERREGODS en DE NOOZE,

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59