

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Alois - Ferdinand VERCLEYEN

echtgenoot van Cecile DE NORRE

geboren te Deffinge op 2 oktober 1927  
en overleden te Geraardsbergen  
op 28 december 1994.

~

Fernand hield van het leven, van zijn gezin en zijn familie, van zijn werk en durfde daarbij nog dromen. Van een nieuw begin na de opruiming. Van een droomhuis midden de natuur en het zilveren zonlicht. Dat ruimte zou bieden aan stromen van muziek en hem toelaten, zelf zijn orgel te bespelen. Met deuren openstaand voor iedereen. En zo geschiedde. Niet voor lang want zijn gezondheid speelde hem parten. Opstandigheid, verzet en verzorging hebben niet mogen baten. Is het dan toch zoals Felix Timmermans het uitdrukte.

... de kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen,  
ons lied is kort en broos.

Velen zullen zijn wijsheid en zijn mildheid missen en menig nieuwjaarswens zal verstommen in bedroefde harten.

*Liefste Cecile, ik verlaat u veel te vroeg. Heb dank voor de vele zorgen die ge aan mij hebt moeten besteden, steeds met de glimlach en zalvende woorden. Waar zullen onze kinderen, groot en klein, nu heen moeten om een antwoord te bekomen op de vragen die hen elke dag zullen worden gesteld ?*

*Wijsheid en een warm hart maken van die opdracht een dankbare taak.  
Zoek sterkte en moed te samen, in gebed, vriendschap en godsbetrouwen. Wijzelf, degenen die het nu zonder u zullen moeten doen, wij danken u voor alles wat ge ons zo gul gegeven hebt.  
Tot weerziens bij de Heer.*

---

*De families VERCLEYEN, DE NORRE, DROESBEKE  
en DE LEENHEER,*

*danken U voor uw gebed en medeleven.*

Begr. Van den Driessche, Geraardsbergen, tel. : (054) 41 28 50

