

Die dag toen de avond viel, sprak Jezus :
« Laat' ons oversteken naar de andere oever ».

Math. 4, 35



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

EMIEL, ALBERT VERCLEYEN

weduwnaar van Mevrouw Gabriëlle MATTHIJS,

geboren te Everbeek op 23 augustus 1916
en overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te
Geraardsbergen op 14 februari 1989.
Oudstrijder 1940 - 1945.

De families

VERCLEYEN, VANDERMEEREN,
MATTHIJS en SPITAELS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : zaterdag 15 april 1989 om 18 uur.

Het leven biedt de mens vreugde en smart, blijde en droeve dagen. Een Kristen aanvaardt beide met dezelfde onderwerping. Gods H. Wil moet in voor- en tegenspoed gediend worden. Die regel heeft de dierbare overledene altijd voor ogen gehouden en er trouw zijn leven naar geschikt.

« Wij bidden U Heer, wil deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen.

Roger, mijn zoon, ge hebt mij veel troost bezorgd, heb dank voor uw grote genegenheid en liefde. Bewaar zorgvuldig het aandenken van uw vader. Moge mijn leven en voorbeeld U geleiden op de levensweg. Ontvang mijn vaderlijke zegen en gij allen die mij genegen waart bidt voor mijn zielerust en tot weerziens bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Rouwleiding Piteraerents, Ten Bosse 24, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel